

TÜRKİYE LAİKMIŞ LAİK KALACAKMIŞ

Bu söylemi son yıllarda sık sık, ve de en son olarak da 28 Nisan İstanbul Miting'inde devamlı dinledik.

Peki, bunu söyleyenler kimler? Bu söylemin niyetlendiği kitle kim?

Bugün itibari ile Türkiye'de laiklik söylemi yapan insanların hemen hemen tamamının ortak özellikleri şunlardır:

Sivil toplum örgütçülüğünden zerre kadar nasiplerini almamış olmak. Bir sivil toplum kurumuna üye olmamak ve ellerini ceplerine atmamak. Sosyal dayanışma ve yardımı "bana ne" diyerek elinin tersi ile itmek. Hiç bir karşılık beklemeden **"LAİK VE CUMHURİYETÇİ TÜRKİYE ADINA"** boş vakitlerinin bir dakikasını bile herhangi bir sivil toplum uğraşısına veya sosyal uğraşa adamamak. Kültürel yozlaşma paketlerini giderek sıklaşan bir şekilde tüketmek. Sadece ve sadece sistemden şikayet etmek, tüm parti liderlerinin eksikliklerini ahlarla vahlarla izleyip, bir başka ulu önder kurtarıcıyı televizyonlarının başında (lig maçları aralarında) beklemek.

Bu insanların çok büyük bir bölümü için yukarıdaki söylemi, "Türkiye laiktir, laik kalacaktır" söylemini yapıyor olmak, kanımca laf salatası yapmaktan başka hiç bir şey değildir. Elini cebine atmadan, sokaklarda kuru sloganlar atarak hiç bir eylem, ihtilal, yapılanma başarıya ulaşmamıştır. Örnekler: Avrupa ve Amerika sokaklarında pankart açıp bağırarak Türkler: "Soykırımı olmamıştır". Aynı sokaklarda pankart açıp bağırarak Azerbaycanlılar: "Karabağ bizimdir".

Bir de bu laiklik söylemlerinin niyetlendiği kitleyi ele alalım.

Düzenli olarak gelirlerinin en az yüzde onunu **"ALLAH ADINA"** bağlı oldukları organizasyonlara hibe etmek. Sosyal ve ekonomik bir sivil yardımlaşma ile toplumun her kesiminde görkemli bir yer yapmış olmak. Bırakın Türkiye'yi, onun da ötesinde sadece Türki Cumhuriyetlerde değil dünya çapında bir düşünce ufunda ve her yerde okullar açmak, ve mesajlarını şahsen, görsel ve yazılı medya aracılığı ile duyurmak. Sivil toplumculuk anlayışını, mükemmel bir hiyerarşi ve neredeyse askeri bir emir-komuta zinciri anlayışı ile dört dörtlük yerine getiriyor olmak.

Bu tip bir yapılanmanın yanında getirdiği avantajı son Lübnan savaşı sırasında Hizbullah kuvvetlerinin Lübnan'da yerine getirebildiği askeri yapılanma ve savaş ardından da İsrail'in Lübnan'ı terk etmesini takiben Hizbullah'ın şu demeci ile yakından gördük " Hizbullah bir yıl boyunca savaştan etkilenen her bir Lübnanlının tüm masraflarını, kirası, yemesi içmesini, tıbbi masrafları dahil karşılayacaktır".

İşte, burada belirttiğim tipteki bir fedakarlık gerektiren bu anlayış, bir laf salatası olmak bir kenara, bir ülkenin alt yapısını ve askeri yapılanma dengelerini bile aşık bir derecede etkileyebilecek kadar derin bir sosyal yardımlaşma ve dış yardım sisteminin ibret verici örneğidir.

Acaba "Türkiye laiktir laik kalacaktır" söylemini ağzına dolayanlar, laiklik için savaş verme durumunda olan her hangi bir dış kitlenin ne yardımına koşacaktır? Kuru sloganlarla kendi ülkesinde verdiği sözde laiklik savaşını bir başka yerde vermeye acaba mecali veya cesareti bile var mıdır?

Dolayısı ile ve kanımca, Ermenilerin durmadan yükselterek atladıkları çubukların ardından, herhangi uzun dönemli bir vizyon ve yapılanma gayreti örneği olmadan, sayın Başbakanımızın ve kendisinden önce gelenlerin tamamının, "Türkiye bu tip saldırılara pabuç bırakmayacaktır ve hakkından gelecektir" söylemleri ne kadar kuru sıkı atmak ise ve bu tip yaklaşımlar uzun yıllardır nasıl hiç bir sonuç vermemişse, laikçiyiz diye geçinenlerin Türkiye laiktir ve laik kalacaktır mızızları da bir o kadar abesle iştiğal etmek demektir ve laf salatası yapmaktır. Sokaklara dökülerek uğruna savaş verdiklerini söyledikleri ideallerine gerçekten hıyanet etmektedir.

Laikçilerin, laik olmadıkları suçlamalarını yaptıkları kişi ve kitlelerden alınacak bir çok dersi vardır. Bu dersler alınmadıkça ve de aynı gerçek özveriler laiklik adına uygulanmadıkça, her gün düşledikleri bir yapının temel harcını büyük bir sabır, sadakat ve meşakkatle imal eden birileri, bu sözde laikçilere kıs kıs gülererek, içten içten sunu söyleyeceklerdir: "Sen öyle san be Allah'ın ahmak kulu".

Türkiye laikmiş, laik kalacakmış.

Kalır ama bir tek şartla. Fikrini, zikrini, zamanını ve parayı bu işe adarsan. Seçimler yaz aylarında gerçekleşecek olursa, deniz kenarındaki yazlığına gitmekten vazgeçip, evinde oturup oy sandığına gidersen.