

Dış İşleri'nin Dış İşleri Ruhu

Bizde Osmanlı'dan kalmadır; resmi görevlilere olağanüstü saygı. Onları görünce tüm düğmeler iliklenir.

Yurt dışında sevilen az sayıda devlet temsilcilerimiz de hep bunun bilincinde olanlar olmuşlardır. Kaf dağında gezmeyip, insanına her zaman değer verenleri görevlerinden ayrılıp Türkiye'ye dönüşlerinden sonra hep güzel hatırlamışızdır.

Türkiye'de Dış İşlerimiz gibi birkaç kurum var ki kurumsallıkları bize huzur verir ve bizi hoşnut eder. Buralarda yükselmek torpil işi olmaz. Emek, beceri ve zeka değerlendirmesi yükselmenin temel prensibidir. Dış İşleri'nin kurumsallığının bu özelliğinin dışındaki görüntüsü ancak, pek de iç açıcı değil. Amerika'dayız, Amerika'dan bahsedelim.

Büyükelçilik bünyesinde konsoloslarımız, ve birçok da ataşelerimiz var: Kültür, Eğitim, Tarım, Öğrenci, Ticaret Ataşeleri.. Var da var. Bir de tabii Fahri Başkonsoloslarımız var ki.. evlere şenlik.

Amerika gibi Türk imajının en çok taarruza uğradığı, Türk lobiciliğinin en aktif ve bilinçli çalışması gereken bir ülkede, çoğu zaman da şaşırıp kalmışızdır bu insanlar ne iş görür diye. Bırakın halkın içine çıkıp toplumu birleştirici çalışmalarda bulunmalarını, 9da gelip 5te gitseler şükrediyoruz. Çay ocakları iyi işler, gelen gidenleri boldur. Gerçi içlerinde gerçekten çalışkanları da olmuştur, Şikago Başkonsolosu Naci Kuru gibi konsolosluk işlemlerini elektronik çağa atlatanlar, Nüzhet Kandemir, Sükrü Elekdağ, Ömer Önhon, Baki İlkin, Mengü Büyükdavras, Vakur Gökdenizler gibileri.. Ancak istisnalar kaideyi bozmamıştır ve iz bırakanları sayılıdır.

Bu nedenle Dış İşlerimiz kurumsallaşma özelliğini genelde sadece ast-üst yapılanma düzeninde gerçekleştirebilmiş, fakat kurumsallığı, çalışanlarının verimliliği açısından bizleri çoğu zaman üzmüştür. Bunu sadece Amerika'da değil, Yunanistan, Azerbaycan, İsrail ve Bulgaristan'da da izleme olanağı bulmuşuzdur. Belli ki hariciyemizin bu yapılanmada Amerika açısından bir özellik yok. Dış İşleri temsilciliklerimizin çalışma disiplinleri hemen her yerde aynı.

Bir de fahri başkonsoloslarımız var Amerika'da! Hani, bir resmi temsilciliğimiz olmadığı yerlerde bu onurun bahşedildiği insanlar. Hangisi neden bu işe hangi büyükelçi zamanında hangi torpille layık görülmüşlerdir? 20, 25 yıl gibi uzun sürelerle bu koltukları işgal edip, koltuk işgalinde dünya rekorları kıran, ve Amerika'da sokaktaki Türk'ün ismini bile bilmediği sözde görevliler. Sanki Türk kıtlığı varmış gibi seçilmiş, Türkçe bile bilmeyen Amerikalılar. Özellikle Amerika'da, bunca tanıtım ve lobicilik sorunumuzu yaşadığımız yıllarda, toplum ve resmi kurumlar arasında iletişim kurması, gerektiğinde toplumu harekete geçirmesi elzem olan yorgun simalı görevlilerimiz.. Bu büyük onuru hakkıyla taşımak yerine sadece bir etiket olarak taşıyan, ve çalışmalarını kokteyllere katılmayı aşmayan görevlilerimiz.. Özellikle Ermeni lobisinin etkin olduğu Kaliforniya gibi eyaletlerde insanımızı mobilize edememiş, harekete geçirememiş görevlilerimiz.. Ne iş yapar bu insanlar? Daha ne kadar bu koltukları işgal edeceklerdir?

Amerika'daki Türk toplumunun niteliği 30, 20, hatta 5 yıl evveline nazaran bile çok değişmiştir. Ekseriyeti "beyaz yaka" olan eski Türk toplumuna kıyasla son yıllarda yeni Türk-Amerikan toplumu içinde, kuvvetli ve Türk lobiciliği adına son derece önemli addedilebilecek, büyük sayılarda bir Türk "mavi yakalı kesim" belirmiştir.

Bu son derece önemli kesimin, kendilerine verilmesi gereken hizmet açısından ihmal edilmemesi ve lobiciliğimiz adına da yüklenebilecekleri ve yüklenmeye hazır oldukları niteliklerinin göz ardı edilmemesi açısından ve Amerika'da devam eden tanıtım ve politik sorunlarımıza çözümlerin hayata geçirilmesi konusunda çok önemli olan, lider-toplum dayanışması göz önüne alındığında, Dış İşleri Bakanlığımızın, daha dinamik, yaratıcı bir düşünce yapısı ve daha taze kan insan kaynakları ile kendisini yenilenmesinin ve yeniden bir yapılanmaya gitmesinin artık zamanı gelmiştir. Resmiler önderlik ettiği taktirde, bu kitleler ve onların dernekleri düğme ilikleyip seferber olacaklardır.